

Djurgårdsbladet



Taggad trio på Hunduddsvägen

Fanjunkarbostället på Norra Djurgården genomgår för närvarande en total makeover och i höst invigs Hunduddens Träningscenter, Barbro och Lars Rydén's livsverk. Med på bilden hunden Pzingo, en rhodesian ridgeback. Se sid 4. Foto: Bo Viktor Pagels.

Människans bästa vän i centrum

Fanjunkarbostället på Hunduddsvägen har för första gången under sin 120-åriga historia fått en riktigt passande adress. För här är det människans bästa vän som ska stå i centrum, när Barbro och Lars Rydén slår upp portarna till de nyrenoverade lokalerna den 16 augusti under namnet Hunduddens Träningscenter. Här ska de erbjuda aktiviteter som är knutna till hundars och människors gemensamma välbefinnande.

-Det finns ungefär 143 000 hundar bara i Stockholm och många hundägare ägnar sig åt lydnadsträning, agility, utställning med mera. Hundträning har växt fram som en hobby för ett stort antal människor som vill ha en meningsfull och aktiv fritid, menar Barbro Rydén, som vill att Fanjunkarbostället ska bli en



-Vi vill också anordna kurser för möten mellan hund och barn, säger Barbro Rydén.

plats dit både erfarna och nyblivna hundägare kommer för att träna och leka med sina jockeyar, inte bara utomhus och på sommaren utan också inomhus och på vintern.

-Vi vill också i veckorna samarbeta med skolor och anordna kurser för möte mellan hund och barn som t ex barn med fobier, där hunden ingår i en läkande process. Hunduddens Träningscenter ska också vara en plats där man bara kan fika och träffa andra hundägare, säger hon.

Fanjunkarbostället ligger på Norra Djurgården mellan Kaknäs ängar på ena sidan och Hunduddsvägen på den andra, en knapp kilometer från Kaknästornet. Husen byggdes på 1890-talet och beboddes då av den person som var satt att hålla ett öga på skjutbanan, som låg kvar här så sent som långt in på 1990-talet, då platsen upphörde som militärområde och blev ett vackert rekreationsområde med ringlande stigar och små broar.

Barbro och Lars Rydén har utbildningar som gör dem väl rustade för att driva Hunduddens Träningscenter. Lars Rydén är civilekonom och fastighetsekonom. Barbro Rydén har provat på det mesta: hund- och ridinstruktör, högskoleadjunkt på Konstfack, gjort prisbelönta renoveringar av gamla hus i samarbete med bl a Stadsmuseet, arbetat på restauranger både i köket och som hovmästare och servitris samt under fyra års tid studerat och arbetat med inredning i USA.

Hur kom ni på idén att vilja ta över driften av Fanjunkarbostället från Stockholms stad?



Mangårdsbyggnaden på Fanjunkarbostället har återfått sin gula färg. Bilden visar baksidan som vetter mot Hunduddsvägen.

- För fyra år sedan höll jag en valpkurs på Sjöhistoriska museets parkering. Det var mörkt, kallt och blött och då föddes tanken att försöka hitta en plats där man också kunde vistas inomhus och då involverade jag min man Lars och vi började sondera läget kring Fanjunkarbostället, som då, 2005, var muggigt med mycket eftersatta byggnader. Jag växte upp på närliggande Djurgårdens ridskola och kände att nu ville jag tillbaka till djuren, säger Barbro Rydén, som också är bofast på Djurgården.

-Det var svårt för stan att få en publik verksamhet hit och med stegrande förfall blev Fanjunkarbostället allt mer ett tillhåll. 2005 var det tänkt att en 4-H-gård skulle ta över, men utan djur. Då det inte blev av så efter ytterligare 1,5 år blev det ett nytt anbudsförfarande och under tiden hade stan bytt ansvariga tjänstemän flera gånger...

I sista svepet återstod 15 intressenter och till sist var det paret Rydén som drog det längsta strået.

- Man tyckte att vi hade det bäst genomarbetade förslaget.

Nu jobbas det för högtryck på Fanjunkarbostället för att allt ska vara klart till öppnandet i mitten av augusti och invigningen den 18 september

Flera arbetslag jobbar parallellt med snickerier och målning invändigt och utvändigt. Samtidigt borrar man för bergvärme och drar in kommunalt vatten och avlopp i samtliga hus.

Stora Skuggans Entreprenad som också arbetar för Djurgårdsförvaltningen sköter grävandet och färdigställandet av marken.

Renoveringen sker i nära samarbete med Stadsmuseet, som hösten 2006 genomförde en byggnadshistorisk inventering av bostället. Också invändigt sker stordåd. Flera vack-

ra kakelugnar som Barbro och Lars hittat i Norrköping har installerats.

Huvudbyggnaden, som nu fått en vacker gul färg, eftersom det visar sig att den varit gul från början, ska innehålla kontor, personalutrymmen och en liten bostad för Barbros systerdotter som ska driva kaféet tillsammans med sin sambo. På det sättet kommer det att finnas bevakning året runt. Den stora byggnaden till höger om gula huset ska härberga konferenser och inomhusträning. Det vänstra huset blir kafé, ett litet hus intill bastu. Och ett annat litet rött hus intill ska härberga en minibassäng, en "Waterwalker" för hundar som behöver simträna.

I anslutning till husen anläggs inhägnade träningsplaner och i trädgården tänker man sig att plantera rabatter enligt gammalt mönster.

- Men trädgården får ta sin lilla tid. Så småningom hoppas vi även få återuppföra en byggnad som funnits här tidigare, en större anläggning för mera inomhusverksamhet. Men det dröjer. Detta är ett livsprojekt så vi får ta litet i taget, säger Barbro Rydén.

Yvonne Malaise

Fotnot: Hunduddens Träningscenter har en hemsida: www.hundudden.com, där man kan se vad som är på gång. Se också programmet på sid 2 där DHF:s medlemmar inbjuds på en rundvandring på f.d Fanjunkarbostället tisdagen den 1 juni.

Kunglig trio ägare av Godthem

Nästa sommar är det troligt att Godthem reser sig likt en Fågel Fenix ur askan och återuppstår som restaurang. Tre kungliga klubbar – KAK, KMK och KSSS - ingår i ett nytt fastighetsbolag, och blir nya ägare av Godthem. De kommer också ha kontor i det gamla värdshuset. Och om blir det som

ägartrion vill så är det en mycket välkänd restauratör som kommer driva rörelsen. Förhandlingar pågår.

-Vi är väldigt nöjda med den här lösningen, säger slotsfogde Gunnar Haeger vid Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Först ska huset blåsas ut, köket rivas och byggas om. Det blir också någon sorts utbyggnad, men hur den kommer att se ut är ännu inte klart.

-Men det blir inte den paviljong som fanns i det tidigare bygglovet. Här kommer vi att eftersträva en helt annan och mycket bättre lösning, försäkrar Gunnar Haeger.

YM

Fotnot: KAK, Kungliga Automobilklubben, KMK, Kungliga Motorbåtsklubben och KSSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet.

Lisas återkomst på Udden dröjer

Det dröjer en bra bit in på nästa år, troligen till hösten 2011, innan restaurang Lisa på Udden kan återuppstå vid Biskopsudden på Södra Djurgården. Vd Ulf Elmquist berättar att en arkitektmodell för ett nybygge nu finns klar. Eftersom det bland annat krävs planändring så är vägen, över bygglov med mera, fram till färdig nybyggnad ännu lång. Information och samtal med t ex Ekoparken och hembygdsföreningen planeras nu under våren.

Resterna efter branden den 1 september i fjol vill man få bort så snart som möjligt men ruinen kan rivas först när de förhandlingar om pågår med försäkringsbolaget slutförts.

Brandorsaken har inte kunnat fastställas. En del gamla kabeldragningar fanns den äldre delen av byggnaden. Polisens undersökning visar inte på något som talar för brott i samband med branden och utredningen har lagts ner.

BVP