

HUNDTRÄNINGSCENTER PÅ DJURGÅRDEN

Sätt din allra sista hundring på en riktig högoddsare på Solvalla och vem vet? Kanske dina drömmar om ett liv i lyx och överflöd blir verklighet! Chansen finns i alla fall! Men i de allra flesta fall får vi garanterat jobba hårt för att kunna förverkliga våra drömmar och de drömmarna behöver ju inte vara om ett glamouröst liv i S:t Tropez. Drömmen kan vara att få jobba med det som roar, intresserar och ligger dig allra närmast om hjärtat.

En LBK medlem som i många år har närt en dröm om att få göra sitt stora hundintresse till mer än bara en hobby är Barbro Rydén. Drömmen har dock inte stannat vid att bara arbeta med hund utan att också få bygga och driva sitt eget Hundcenter. Nu är Barbros och hennes man Lars drömprojekt på väg att förverkligas, men garanterat inte utan både uppoffringar, hårt arbete och säkert en och annan krona.

Djurgårdare. Barbro och Lars som bor på Djurgården har under många långa hundpromenader vandrat förbi det gamla slitna, rent ut sagt väldigt förfallna och igenspickade Fanjunkarbostället vid Kaknäs Skjutfält och funderat på om inte...? De började kolla upp möjligheterna om att få ta över byggnaderna och bygga sitt hundcenter på Djurgården. Inte helt lätt skulle det visa sig. Efter att den siste Fanjunkaren och tillika skjutbanechefen flyttat ut för över tjugo år sedan har gården stått tom. Husen har förfallit och plundrats på till exempel dörrhandtag, fönstervred och kakelugnar, annat har bara förstörts.

Stockholms Stad Exploateringskontoret och Stadsmuseum. Stadsmuseum var och är angelägna om att bevara den ursprungliga miljön vid Fanjunkarbostället då husen är den enda gården på Djurgården som finns bevarad. Fanjunkarna som bodde här och ansvarade för skjutbanorna skulle vara självförsörjande och hade odlingar på markområdet och även en del djur på gården. I början av 2000-talet tog Stockholms Stad tag i frågan om att på något vis renovera upp gården och att det samtidigt skulle bedrivas en publik verksamhet som kunde locka ut allmänheten till Kaknäs ängar. År 2005 skrevs ett avtal om att det skulle bli en 4H-gård. Detta projekt kunde dock aldrig finansieras och kom aldrig ens ut startgroparna.

Tempel, Bed & Breakfast eller till exempel hundar.

Ett femtontal intressenter som kom in med ansökningar till Stockholms Stad om att driva olika former av verksamhet på gården. Bland förslagen ett buddhistiskt tempel med bibliotek, eller varför inte ett Bed & Breakfast? Stadens styrande fastnade dock för förslaget om ett hundträningcenter med restaurantverksamhet öppet för allmänheten.

Fanjunkarbostället slitet och nedgången december 2008



FAKTA FANJUNKARBOSTÄLLET

Fanjunkarbostället på Djurgården är beläget vid de gamla skjutbanorna vid Kaknäs ängar. Husen är byggda i slutet på 1800-talet som bostad åt försvarets materialförvaltare. Bostället består av en mangårdsbyggnad med två förrådsbyggnader som flyglar samt ytterligare två mindre förrådsbyggnader och en jordkällare. Husen är kulturhistoriskt intressanta, men har inga moderniteter och har förfallit under de dryga 20 år som det har stått tomt sedan dåvarande skjutbanechefen flyttade ut.

Stadsmuseet har på uppdrag av kontoret tagit fram en byggnadshistorisk inventering och skyddsföreskrifter där det bedöms att byggnaderna är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel. Det innebär att byggnaderna inte får förvanskas samt att de skall underhållas så att deras särart bevaras.

Fanjunkarbostället på Djurgården som idag är väldigt förfallet har under ett antal år varit av intresse för staden att utveckla för en lämplig verksamhet och få en långsiktig ägare. Verksamheten har i GFN 2002-03-19 beslutats vara publik samt utgöra en stödjepunkt för aktiviteter i området och bidra till att göra Kaknäs-området lockande för allmänheten samt att istånd-sättning av Fanjunkarbostället i första hand skall bekostas av blivande aktörer. - **Stockholms Stad Exploateringskontoret**

Men vi "backar bandet" en liten bit.

Barbro Rydén har varit medlem i Lidingö BK i många år och ses ofta ute på klubben både tränandes och tävlandes med sina Rhodesian Ridgebacks Rex Ventors Omega samt den yngre Pzingo. Senast placerade sig den nu 9-åriga Omega tvåa i höstens appellspår, vilket bevisar en gång för alla att "gamla hundar kan visst". Våren 2008 bjöd Barbro in en flock blandat hundfolk från brukshundklubbar, tjänstehund, agility, djursjukvård, jägare och potentiella valpköpare till en träff i Stockholm för att pejla in intresset för ett hundcenter med inomhus träningsmöjligheter. Det fanns ett stort önskemål från de närvarande om att kunna träna hund inomhus och sporrade av denna vetskap startade Rydén jakten på en lämplig plats att bygga på och då är vi alltså tillbaka i historien där vi började vid Fanjunkarbostället.

Bara att sätta igång alltså!

Nja, riktigt så lätt var det ju inte. Det var ju som den minnesgode läsaren kommer ihåg, från artikelns inledning samt faktarutan ovan, som så att Stadsmuseum bedömt byggnaderna som "särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel". Planer och ritningar skulle presenteras, diskuteras och godkännas av och i samarbete med Stadsmuseum.

HUNDTRÄNINGSCENTER PÅ DJURGÅRDEN

I grova drag går Stadsmuseums "grönmärkning" av fastigheterna ut på att varje detalj som går att renovera och bevara ska tas tillvara och vara kvar. Är det en vägglist där hälften är förstört av tidens tand så ersätter man bara den dåliga biten och ser till att den nya biten fogas samman väl med originalet. Tidskrävande och kostsamt. Det första Barbro, Lasse och deras byggare tog itu med var att rensa bort löv och kvistar som skapade vattensamlingar på taken. De rensade också bort stora träd som stod på det som ska bli en av appellplanerna. Dock var det ju inte bara att sätta sågen i träden och utropa det klassiska "timmer". Här kom Stockholms Stads Parkförvaltning in och ville ha både ett och två ord med i laget om vilka träd som fick fällas. Mangårdsbyggnaden behövde en ny entré och här liksom på flygelbyggnaderna har de gamla gästna förstubroarna ersatts med snygga, handikappanpassade stentrappor. Huvudbyggnaden har fått en ny gul färg, som det en gång i tiden såg ut, men de övriga byggnaderna SKA vara rödmålade enligt Stadsmuseum. Kakelugnar har monterats ned och satts upp igen och andra kakelugnar har hittats ute i riket och skall monteras upp på plats. Detta är inte bara ett drömprojekt att driva sitt eget hundcenter utan också ett oerhört spännande renoveringsprojekt med Stadsmuseum som både stöd och övervakare. Men nog om detta, nu raskt över till Barbros planer för drömprojektet Hunduddens Träningscenter.

Augusti 2010 kan ni skriva in i kalendern.

Då planerar nämligen Barbro att kunna starta verksamheten som bland annat kommer att kunna erbjuda.

- Kafé och restaurant i ena flygelbyggnaden, där man självklart får ta med hunden. Lokalen blir handikappanpassad och kommer att ha en terrass med utsikt över en av appellplanerna.
- Diverse kurser och utbildningar både på den inhägnade appellplan samt på den intilliggande ången. Möjligheter till inomhusträning för lydriad, agility samt ringträning kommer att finnas i den andra flygelbyggnaden.
- Hundrehab med utbildad hundfysioterapeut och en "tread mill" (läs om tread mill i förra Pass På)
- Teorilokal för kurser, föredrag samt även möjlighet att hyra denna som festlokal och då inte bara till hundklubbar och hundfolk.

I framtiden planerar och hoppas givetvis Barbro och Lars på att kunna bygga en större hall med appellplan för inomhus träning under framför allt den kalla, mörka och ibland leriga och hala tiden på året. "Men först vill vi verkligen få igång verksamheten både på hund- och restaurantsidan i de befintliga fastigheterna. En sak i taget, projektet är stort redan" avslutar Barbro efter att hon har guidat Pass På runt Fanjunkarens gamla boställe i över en och en halv timme. Pass På:s redaktör som var



Barbro, Emega och Pzingo på appellplan med den blivande restauranten i mitten och den gula mangårdsbyggnaden. Mycket har hänt sen första bilden på föregående sida togs i december 2008, men minst lika mycket arbete återstår.

med på marknadsundersökningsmötet våren 2008, var ute och kollade och fotade redan julen 2008 och nu också fått en guidad tur önskar givetvis LBK-medlemmen Barbro stort LYCKA TILL med sitt drömprojekt.

Konkurrerande verksamhet?

Ja, många kan ju tycka att ett privatägt Hundträningcenter nära Lidingö är en konkurrent till Lidingö Brukshundklubb. Men för mig är det stor skillnad på Brukshundklubben som ideell förening som har utbildning av hundförare och avelsansvar för brukshundar högst på agendan och en bred kommersiell verksamhet med café och restaurant och uthyrning av lokaler som fundament. Det kan till och med bli så att ett kommersiellt hundcenter kan utnyttjas av ideella krafter för olika kurser och prov. Det behöver inte vara ett skarpt motsatsförhållande mellan det ideella och det kommersiella eftersom verksamheterna har olika fokus.

Christoffer Frances



Här ska det bli kafé och restaurant, berättar Barbro Rydén för Pass På:s utsände.